

Zoals reeds vroeger gemeld trekken we op zondag 30 juni 2024 onze stapschoenen aan en wandelen we door het natuurgebied "De Broeken" in Berlare. Deze wandeling werd voorbereid door Chris en hijzelf omschrijft dit gebied als volgt.

Het mooie en rustgevend landschap zoals we het nu kennen is ontstaan uit een meander van de Schelde. In vroegere eeuwen is een gedeelte van de stroom rond een alluviale zandheuvel, een "donk", onderhevig geweest aan een proces van verzanding en verlanding, gevolgd door turfwinning. In de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw is het turf ontgonnen om gebruikt te worden als brandstof in de woningen. Na de turfwinning liepen de ontstane putten van het zogenaamde Berlaars en Overmeers Broek geleidelijk onder water. Het Berlaars Broek werd, eerst in 1862 leeggepompt en daarna nog eens na de Eerste Wereldoorlog. Eerst werd het bebost met wijmen voor mandenvlechtwerk en na de Tweede Wereldoorlog met populieren voor de luciferfabricage. In de loop der jaren heeft het water echter weer de bovenhand genomen van het Berlaars Broek en het in onze streek tot een uniek natuurgebied gemaakt zoals wij het op vandaag kennen. Op sommige plaatsen doet het landschap met zijn bomen in de moerassen en langs de uitgestrekte vijvers ergens denken aan de Everglades in Florida maar dan gelukkig wel zonder de gevaarlijke krokodillen!!!

Terloops dient nog een feit uit de geschiedenis vermeld te worden: in de directe omgeving van onze wandeling had op 15 mei 1452 een bloedige veldslag plaats tussen de Gentenaars en de troepen van Filips de Goede, hertog van Bourgondië. De uitslag was, spijtig genoeg, 0-1 in nadeel van de Gentenaars!!! Soms wordt die plaats nog "de Strijddam" genoemd dit ter herinnering aan dat gevecht.

Nog enkele praktische informatie:

- Plaats van de afspraak op zondag 30 juni 2024 om 15 uur: Berlare, Bareldonkdreef in de buurt van de woning met huisnummer 25.
- De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang en verloopt volledig vlak.
- Tijdens de wandeling is geen sanitaire stop voorhanden waardoor u voorafgaandelijk aan de wandeling aangewezen bent op de café 's in de omgeving van het Donkmeer of de Bareldonkkapel (Kappelleplein).
- Goede stapschoenen zijn een must.
- Na de wandeling trakteert het bestuur in de "Pastorij" te Kalken met een drankje naar keuze. Wie wil kan daar rond 18u ook aanschuiven voor een licht avondmaal. Er zal keuze zijn tussen een paar gerechten, gevolgd door een dessertje of koffie. Dit aan de prijs van 30 Euro, drank niet inbegrepen. Alles ter plaatse te betalen.

-Om praktische redenen (wij moeten het aantal personen op voorhand opgeven) vragen wij u een mail te sturen naar info@polyvalenten.be met vermelding of u met ons meewandelt en of u al of niet het avondmaal wenst te gebruiken en zo ja met hoeveel personen.

Maar met jullie er bij, wordt het vast en zeker weer een gezellige avond.

In naam van Chris en het bestuur,
Hervé