

Bezoek tentoonstelling Margaretha Van Parma en Nieuwjaarslunch

Margaretha van wie? Wie was dat nu ook alweer, Margaretha Van Parma. We beginnen met Keizer Karel, die getrouwd was met Isabella Van Portugal. Dit was niet alleen een “geregeld” huwelijk maar Isabella was eigenlijk ook zijn nicht. En in die tijd knepen die lieve echtgenotes wel eens de ogen toe als manlief op één of andere reis wel eens vreemd ging. En net als zijn voorvaderen deed ook Keizer Karel dat wel eens. En toen hij een paar weken verbleef te Oudenaarde op het kasteel van een zekere Karel Van Lalaing, had hij een affaire met de dienstmeid, en die bleek nadien zwanger. Het kindje kreeg de naam Margaretha van der Gheynst, naar haar moeder, en werd gedoopt in de kerk van Pamele te Oudenaarde. Ze werd echter weggehaald van bij haar moeder en verder groot gebracht aan het hof. Aanvankelijk wat weg gestopt, maar later erkende Keizer Karel haar toch als zijn dochter. Op tienjarige leeftijd verhuisde ze naar Italië, waar ze ook trouwde. Haar tweede echtgenoot (haar eerste werd vermoord) was de kleinzoon van paus Paulus III en was hertog van Parma. Later werd ze onder meer regentes der Nederlanden, toen haar halfbroer Philips als koning meer verplicht was om in Spanje te verblijven. En het was haar zoon, Alexander Farnese, hertog van Alva, die hier in de Nederlanden militaire successen oogstte.

Het is over deze Margaretha dat de stad Oudenaarde een schitterende tentoonstelling opgezet heeft, “**Keizersdochter tussen macht en imago**”. Koningin Mathilde is deze tentoonstelling ook komen bekijken. En wij gaan ze ook bekijken. We maken er een daguitstap van. Noteer alvast de datum “**24 november 2024: daguitstap Oudenaarde**” in uw agenda. We moeten nog enkele details uitwerken en die zal ik later nog medelen. We beginnen om 12 uur ’s middags met een driegangenmenu in restaurant Margaretha’s op de markt in Oudenaarde. Om 15u30 gaan we naar het stadhuis waar een gids ons zal rondleiden op de tentoonstelling. En om de dag af te sluiten zullen we nog eens rondneuzen in de kerk van Pamele. De lunch en de rondgang in het museum zullen ongeveer 100 euro per persoon kosten. Deze details volgen nog, maar wat veel belangrijker is, er zijn maar maximum 20 personen per gidsbeurt toegelaten. We hebben 1 gidsbeurt gereserveerd, wat betekent dat maar maximum 20 personen kunnen deelnemen. U kunt vanaf nu al inschrijven door een mail te sturen naar info@polyvalenten.be om uw deelname aan deze dag te bevestigen. Alleen de eerste 20 komen in aanmerking. Dus als u met ons deze tentoonstelling wil bezoeken, schrijf u dan vandaag nog in. Details over de betaling en de lunch komen later wel.

Verder zou ik jullie willen vragen om ook de datum **16 februari 2025** te noteren. Op die zondag komen we bijeen in ’t Groenhof voor onze jaarlijkse **Nieuwjaarslunch**. Ook daarvoor volgen de details later, maar ook hiervoor kun je al uw deelname bevestigen.

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur van de Groepering voor Polyvalenten

Hervé