

Beste vrienden,

Bij deze jaarwisseling wil ik nogmaals u en allen rondom u, een gezond en gelukkig jaar toe wensen.

Zoals ik in december al mailde, beginnen we dit jaar ook met de traditionele nieuwjaar lunch. De tafels zullen klaarstaan op **zondag 28 januari 2018 tussen 12.00 en 17.00 uur** in:

Salons 't Groenhof

Wautersdreef 27
9090 Melle

Noteer de plaats en de datum alvast in uw agenda voor zover dit nog niet gebeurd was. We starten om 12 uur met heerlijke bubbels Crémant d'Alsace (of appelsiensap) met bijpassende hapjes.

En daarna gaan we aan tafel. Het bestuur hoopt dat u zult genieten van:

- *In rijstblad gestoomde zeetong, scampi en jacobsoester met fijne groenten en kreeftensaus*
- *Lamsnootjes met primeurgroenten en gratin dauphinois*
- *Carpaccio van ananas met sorbet en meloen*
- *Mokka of thee met huisgemaakte versnaperingen*

Dit alles begeleid met de nodige wijnen en waters. En natuurlijk is er ook tussendoor een fotoprojectie voorzien van schone herinneringen.

De kostprijs voor het eten bedraagt 70 Euro per persoon. Er zijn reeds een twintigtal personen ingeschreven. Mag ik wie nog niet ingeschreven was, en die er wel bij wil zijn, vragen in te schrijven via E-mail naar info@polyvalenten.be. De betaling (voor iedereen) kan vanaf nu gebeuren door overschrijving van 70 Euro per persoon op rekening van de Groepering voor Polyvalenten, BE18 1400 5646 3565 (BIC GEBABEBB). Inschrijven en betalen kan vanaf nu, tot 18 januari 2018. Uw betaling geldt als definitieve inschrijving. Na die datum kunnen we om praktische redenen geen inschrijvingen meer aanvaarden. Maar mag ik toch vragen om niet te wachten tot de laatste dag, want we krijgen onze rekeninguittreksels maar één keer per week, meestal op donderdag, en de restaurateur wil toch een kleine week op voorhand het precieze aantal kennen.

We zijn ook al bezig met onze volgende activiteiten te plannen.

In maart gaan we naar het concert van d'Eaux Sérieuses in het cc Nova te Wetteren. Het concert heeft plaats op vrijdag 9 maart om 20u. Zeker de moeite waard om er deze keer ook bij te zijn. Noteer de datum alvast in uw agenda. Tijdens de pauze biedt uw Groepering u een drankje aan.

In september doen we onze stadskledij aan en brengen een bezoek aan de stad Soignies.

En voor het herfstweekend gaan we dit jaar ergens naar Noord-Frankrijk op 2, 3 en 4 november.

Het is niet slecht af en toe eens op onze website te kijken.

Namens het bestuur: Carine, Paulette, Chris, Philippe, Baudewijn, Michel