

Beste burger,

We begonnen dit jaar met een tentoonstelling in het STAM over Willem I, de koning der Zuidelijke Nederlanden.

We willen het jaar afsluiten met een tentoonstelling in het CAERMERSKLOOSTER over ons, DE BURGER in de Zuidelijke Nederlanden, zeg maar het huidige Vlaanderen.

De volledige titel van de tentoonstelling luidt Voor God & Geld – Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden en belicht de periode 15^o - 16^o eeuw.

Het was een Gouden Tijd, waarin niet alleen handel floreert, maar ook de kunstnijverheid in volle bloei staat. Dit alles zullen we leren aan de hand van de schilderwerken, prenten en de maquettes die er tentoon gesteld staan. Er staan ook een aantal weefgetouwen. En die gouden tijd werd mogelijk gemaakt door de geboorte van de “nieuwe burger”, die probeerde de toenmalige wereld te beheersen.

Een groot aantal van de werken komt uit privé collecties waaronder een deel van de kunstcollectie van Fernand Huts, de “grote baas” van de Katoennatie en uitmuntend ondernemer in onze moderne tijden.

In een tweede maar kleinere tentoonstelling wordt toelichting gegeven over de restauratie van Het Lam Gods.

Fernand Huts was niet vrij en daarom hebben we een beroep gedaan op een gids van de stad Gent om ons gedurende twee uur rond te leiden in dit Silicon Valley van een goede vijfhonderd jaar geleden.

Na ons bezoek, we vermoeden dat dit zo rond 18 uur zal zijn, gaan we een beetje napraten en een beetje eten in een Libanees restaurant, Rode lijvekesstraat,1, op 250m van het klooster. Het is er niet duur maar toch lekker.

Praktische inlichtingen:

-We komen samen op **zondag 11 december 2016** aan de ingang van het klooster en beginnen om **15 uur** aan ons bezoek. Het Caermersklooster is gelegen in de **Vrouwebroersstraat,6 te Gent**, in de wijk Patershol. Uw wagen kun je parkeren op de parking van de Vrijdagsmarkt, of op de parking van het Sint Lucas ziekenhuis. Of laat uw auto achter ergens rond De Leeuw in Melle en neem (om de 20 minuten) tram 21 tot aan de koornmarkt, en stap dan nog een goede 10 minuten.

Philippe suggereert zelfs om al van 's morgens te komen, want we zijn in de Kerstperiode en dan is het iedere zondag koopjeszondag. 's Morgens als een moderne mens handel drijven in het centrum en 's namiddags komen kijken hoe onze voorouders het deden. Fantastisch toch, zeker voor de dames?

-Prijs van de gids en de tentoonstelling bedraagt 12 euro per persoon. Maar neem uw lidkaart van het Davidsfonds mee, want voor Davidsfondsleden is de tentoonstelling

gratis. We zullen dan op de dag zelf een deel van dit bedrag retourneren. Inschrijving kan door het verzenden van een E-mail naar info@polyvalenten.be en door overschrijving van het verschuldigde bedrag 12 euro per persoon, op onze rekening BE18 1400 5646 3565 van de Groepering voor Polyvalenten. En doe dit liefst voor het einde van deze maand dus uiterlijk tegen 1 december 2016.

-De restaurantkosten zijn niet op voorhand maar ter plaatse te vereffenen, maar laat ons toch ook in dezelfde mail weten of, en met hoeveel personen, u deelneemt aan het etentje achteraf. We moeten het restaurant immers ook het aantal personen opgeven.

-Ons bestuurslid Philippe Hanssens neemt die dag de honneurs waar en is die dag te bereiken op 0486.70.50.67

Het bestuur wenst jullie alvast een mooie tentoonstelling en een aangename namiddag.