

Beste vrienden,

Zoals reeds aangekondigd tijdens ons Nieuwjaar diner organiseren wij op **zondag 29 maart 2015** een lentewandeling in Dilbeek. De wandeling, die 7km. lang is, brengt ons langs de verschillende locaties van het Bruegel Openluchtmuseum. Wandelschoenen volstaan, maar bij nat weer zijn laarzen toch wenselijk.

- We verzamelen vanaf 13u30 aan de kerk van Sint Anna Pede, bekend van het schilderij “*De parabel van de blinden*”. Er is daar een grote parking en een café. Ten laatste om 14 uur begint onze wandeling. Halfweg stoppen we in *Het Neerhof* waar we iets kunnen drinken. Het is een pachthoeve van de abdij van Vorst. Hier zal ook een bezemwagen klaar staan om de mindervaliden onder ons, waaronder mijzelf, terug naar ons vertrekpunt te brengen.
- Tussen 18u en 18u30 worden we verwacht in het restaurant ‘*t Verwenkaffee*.

Na een glaasje cava als aperitief willen ze ons verwennen met:

- Kaaskroket of een Verwenslaatje
- Steak natuur met saus naar keuze of Vispannetje
- Dessertbordje van het huis
- Koffie als afsluiter

De totale prijs voor dit alles bedraagt 60 Euro per persoon, diner, begeleidende wijnen of andere dranken inbegrepen. Ook het drankje halfweg de wandeling is in de prijs begrepen.

- U kan vanaf nu inschrijven door een E-mail te sturen naar ons bekende E-mail adres info@polyvalenten.be met vermelding van het aantal personen waarmee u deelneemt en waarbij u eveneens uw keuze meedeelt voor het diner: kaaskroket of verwenslaatje, steak of vispannetje. Betalen (60 Euro per persoon) kan op onze bankrekening bij Fintro: Groepering voor Polyvalenten, IBAN=BE18140056463565 en BIC=GEBABEBB

Het restaurant is gereserveerd en dus gaat de wandeling in ieder geval door, desnoods in een aangepaste versie bij (zeer) slecht weer.

Deze brief en het inschrijvingsformulier vind je steeds terug op: www.polyvalenten.be

Met vriendelijke groeten

Namens Paulette, Chris, Baudewijn, Carine, Philippe en Michel

voor de dag zelf: 0475 69 58 56