

Wetteren, 31 augustus 2015

Beste vrienden,

Op 26 september aanstaande brengt het jaarlijks stadsbezoek ons naar de Culturele Hoofdstad van Europa 2015: MONS.

De stad is gebouwd op één van de zogeheten getuigenheuvels in het dal van de Hene. In de 7^e eeuw stichtte de H. Waldetrudis er een dubbel klooster en in de 9^e eeuw liet de graaf van Mons een donjon en een kasteel op de heuveltop neerzetten. Mons kreeg zijn stadsrechten in de 13^e eeuw, maar anders dan men zou verwachten deed de stad niet echt mee aan de industrialisatie van de streek.

Blikvangers op onze tocht zijn het Stadhuis met de fraaie Burgemeesterstuin, het pas gerestaureerde Belfort en de imposante Collegiale kerk Sinte Waldetrudis. Maar buiten dat zal tijdens onze wandeling iedereen verstomd staan over alles wat de stad nog meer te bieden heeft: prachtige 18^e-eeuwse herenhuizen (hotels genaamd), mooie façades van Refugehuizen van een vijftiental bekende abdijen uit de streek (o.a. Lobbes, Aulne, Bonne-Espérance), groene parken en smalle steegjes die leiden naar rustige pleinen. Kortom van een grauwe, vuile stad is hier zeker geen sprake meer.

Ons programma ziet er als volgt uit:

- * Afspraak TEN LAATSTE om 13.45 u. aan de Dienst voor Toerisme (Visit Mons) Grande Place, 27, Mons, waarna ONMIDDELLIJK DAARNA start van het gegidst bezoek aan het historisch centrum: Grote Markt, Stadhuis, enkele historische straatjes, site van het Belfort en de Collegiale Kerk.
- * Rond 16 u. drankstop (er is geen vaste drankgelegenheid voorzien).
- * Rond 16.45 u. geleide wandeling in de sporen van de 18^e eeuwse herenhuizen en de voormalige Refugehuizen van de Abdijen, met start terug aan de Dienst voor Toerisme.
- * Rond 19 u. sluiten we af met een avondmaal in het Hotel Dream, rue de la Grande Triperie, 27, Mons (tel. 065/ 32.97.20.)(www.Dream-Mons.be), ondergebracht in het voormalige klooster van de Paters Redemptoristen. Het keuzemenu ziet er uit als volgt (sorry voor de Franstalige omschrijving):
 - Apéritif
Mea culpa et ses mises en bouche surprises.
 - 1) Trilogie de tartare saumon écossé, noix de St Jacques et thon rouge
Ou
2) Terrine de foie gras mi-cuit et son duo de chutney échalote et raisin aux 5 épices, pain brioche.
 - Trou Normand.
 - 1) La Trilogie Méditerranéenne: filet de Bar rôti, tapenade d'olives, légumes grillés, Gambas Royales grillés et confit de tomate, Saumon d'Ecosse 2 façons (frais et fumé rôti) pomme de terre au romarin fines échalotes
Ou
2) Filet pur de boeuf façon Rossini, pomme poire truffée, lasagne de légumes gratinée à la mozzarella et chicons caramélisés
 - Café
 - 1) moëlleux au chocolat Ou 2) tiramisù du Dream.

Dit menu omvat tevens het reeds vermelde aperitief, aangepaste wijnen en frisdranken (tot en met het dessert) en kost 62 euro.

Enkele praktische gegevens :

* Onbepikt gratis parkeren (voor zover er plaatsen beschikbaar zijn) kan op de Place Nervienne, rue des Canonniers, Mons, te bereiken via de stadsring. Voor andere parkeerplaatsen raadpleegt U best de website van de Stad.

* Het aantal deelnemers is beperkt tot 24 personen.

* Inschrijven kan vanaf nu maar dient in alle geval te gebeuren VOOR 10 SEPTEMBER aanstaande, met een eenvoudige mail naar info@polyvalenten.be, met duidelijke vermelding met hoeveel personen u deelneemt aan het geleid bezoek (12 euro per persoon) en aan het avondmaal (62 euro per persoon) met DUIDELIJKE OPGAVE van keuze 1) of 2) uit het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

GELIEVE BIJ UW INSCHRIJVING VOOR 2 OF MEER PERSONEN VOOR HET MAAL BIJ DE OPGAVE VAN ELK KEUZEGEDEELTE TELKENS EVENEENS DE VOORNAAM TE VERMELDEN.

Uw inschrijving wordt pas definitief als we ook Uw betaling voor de gids en/of het avondmaal ontvangen hebben op het rekeningnummer van de Groepering voor Polyvalenten zijnde BE18 1400 5646 3565 BIC=GEBABEBB

* Bijkomende tip: op de website www.visitmons.be staan enkele interessante museumbezoeken vermeld om eventueel in de voormiddag te doen.

* De gemakkelijkste reisroute (maar niet de kortste) is volgens mij via Brussel (E – 40) en nadien richting Mons.

GOEDE PLATTE STAPSCHOENEN ZIJN EEN AANRADER GEZIEN HET HOBBELIGE PARCOURS.

Alle verplaatsingen gebeuren op eigen risico.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens Paulette, Carine, Baudewijn, Philippe en Michel.

Chris De Smet.

GSM(voor de dag zelf) Annemie : 0474 26 11 96