

Donderdag 19 mei 2011

Beste Polyvalenten en sympathisanten,

De Kastelentocht van 2011 op zaterdag 25 juni brengt ons naar De Westhoek.

We starten met een gegidste wandeling in het historisch stadscentrum van Lo. Tijdens deze wandeling doorheen de stadskern komen we langs de Abdijkerk, het Klooster, het Stadhuis, het Vateplein, de Duiventoren, de Westpoort en de Caesarsboom. Na een koffiepauze bij Tuur Djès, bezoeken we het Kasteel van Beauvoorde.

Het kasteel Beauvoorde ontstond wellicht in de 12de eeuw en werd rond 1600 grondig verbouwd door hoogbaljuw Jacob de Bryarde. Na een periode van verval kwam het kasteel in 1875 in bezit van jonker Arthur Merghelynck (1853-1908). Hij restaureerde het gebouw en liet een prachtig Frans-Engels kasteelpark aanleggen. Zijn unieke collectie meubels en kunstvoorwerpen in het kasteel roepen de 17de-eeuwse sfeer op.

Restaurant De Pastorant in Booitshoeke zorgt voor de culinaire afsluiter.

In Lo is er ruime parkeermogelijkheid op de Markt. We starten de wandeling ter hoogte van de dienst toerisme, Markt 17a stipt om 14u.

Na het stadsbezoek nemen we koffiepauze bij Tuur Djès, Gouden Hoofdstraat 42 – 8630 Beauvoorde. In Beauvoorde parkeer je best rond de kerk, ook daar is voldoende parkeermogelijkheid. Zowel het kasteel als Tuur Djès liggen vlak naast de kerk.

Na het kasteelbezoek rond 18u worden we vanaf 18u30 verwacht in De Pastorant, Pastoor H. Scherpereelstraat 28, 8630 Booitshoeke.

Gelieve uw inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend, uiterlijk op **10 juni 2011** terugbezorgen aan Michel Van Der Elst, Nieuwe Brug 29, te 9230 Wetteren. Om organisatorische redenen wil de deelnamesom overschrijven op rekeningnummer 140 – 0564635 – 65 van de Groepering voor Polyvalenten, Kortewagenstraat 47, Wetteren.

Namens

Chris, Eddy, Paulette, Boudewijn, Lucien en Michel

Op 25 juni zijn we mobiel bereikbaar op het nummer 0032 496 62 52 65