

Groepering voor Polyvalenten

Beste vrienden

Op zaterdag 18 september 2010 trekken we naar Binche. Onze eerste optie was Luik maar door omstandigheden verschuiven we dit naar later. Het blijft in elk geval op het programma.

Ik zelf kon Binche reeds bezoeken en kan alleen maar getuigen dat deze stad zeker de moeite waard is. Binche is niet alleen de wereldhoofdstad van de Gilles (en velen onder ons hebben hier een totaal verkeerd idee over). Maar ook de middeleeuwse vestingen met meer dan 25 torens uit de 13^e en 14^e eeuw vormen een imposant verdedingswerk.

We verzamelen om **14 uur** op de Grand Place aan het hôtel de ville. Hou ermee rekening dat er die dag markttag is tot 13 uur en dat alles nog niet zal weggeruimd zijn. Van de gratis - parking (op uw plan P18 – Allée des Pastures) tot de Grand Place moet u op 5 minuten stappen rekenen.

We beginnen met een geleid bezoek aan het Musée International du Carnaval et du Masque dat zich in een oud Augustijnenklooster van de 18^e eeuw bevindt (Rue Saint-Moustier 10). We krijgen er een boeiende kijk op het verschijnsel carnaval en zich verkleden. Je wordt ondergedompeld in een stuk Waalse cultuur dat we helemaal niet kennen. Maar ook internationale vergelijkingen geven ons een heel andere kijk op dit gebeuren.

Om 16 uur voorzien we een koffiepauze in Taverne “Aux Inséparables” op de Grand-Place. Rond 16.45 uur starten we met een geleid bezoek aan de stad.

Omstreeks 18.15 uur lessen we onze dorst met een “Binchoise”.

Wie wil kan nadien in brasserie: “La Binchoise” (Faubourg Saint-Paul 38) mee aan tafel voor een aperitief, salade aux lardons déglacés à la Rose des Remparts, Carbonnades à la Binchoise met frietjes en groenten, chocomousse en koffie. Met een biertje, glas wijn of water krijgen we dit alles voor de wel zeer democratische prijs van € 20!

Voor inkomgelden en gidsen moet u rekenen op ong. 13 à 15 euro per persoon.

Mogen we u vragen **tijdig** in te schrijven via eenvoudige mail naar eddy.demunter@vsko.be of stuur het ingevulde briefje naar Eddy De Munter, Molenstraatje 83, 9230 Wetteren vóór **14 september!**

Binche zal je niet ontgoochelen!

Mede namens Paulette, Chris, Boudewijn en Michel

Eddy De Munter
Tel. 09 369 58 56
Gsm voor de dag zelf: 0475 69 58 56

----- ! -----
terug te sturen of te mailen **vóór 14 september 2010**

Naam:.....

Adres:.....

Tel.....

e-mail:.....

neemt deel metpersonen

aan het stadsbezoek van Binche
en neemt deel met personen aan de avondmaaltijd.

